

## RK VV Doenrade

*Oud papieractie*

4 t/m 7 augustus: Oud papiercontainer. *Zaterdag 7 augustus tot 12.00 uur!*

( De volgende inzameling is van 1 t/m 3 september )

## Schutterij St. Michaël

21 augustus Bondsfeest in Merkelbeek.

28 augustus Bondsfeest te Heerlerheide.

## KBO

01 september: Kienen

08 september: Ledenvergadering aanvang 14.00 h.

Na afloop van deze vergadering wordt de film 'Moeder Teresa' vertoond.

Bestuurskandidaten kunnen aangemeld worden via het secretariaat.

## Cv. de Pedaalridders

De trekking van de loterij 2016 heeft plaatsgevonden op 16 juli ll. tijdens het zomercarnaval bij café Bennelly, onder toezicht van notaris mr. E. Versteegen.

Prijzen		Winnaars
Hoofdprijs	Een weekend of midweek in een luxe 6 pers. vakantiewoning op park 'Buitenhof de Leistert' Roggel	fam. Zelissen, Doenrade
1e prijs	Een Dolce Gusto Koffiemachine en set dubbelwandige glazen	fam. Steinbusch, Doenrade
2e prijs:	Tegoedbon Grieks specialiteiten Restaurant Santorini	mw. E. Moonen, Doenrade
3e prijs	Kadopakket Versboerderij Keulen	dhr. L. Knooren, Jabbeek
4e prijs	Kadopakket Bakkerij Pieters	fam. Peters, Doenrade
5e prijs	Kadopakket Bakkerij Pieters	dhr. J. Hennen. Den Bosch
6e prijs	Tegoedbon Gasterie Dobbelseyn	mw. P. Bogie, Doenrade
7e prijs	Kadopakket Strooplekkernijen	mr. & mrs. Cremers, Geleen
8e prijs:	Kadopakket Strooplekkernijen	fam. Kusters, Doenrade
9e prijs	Kadopakket Strooplekkernijen	mw. F. Bonné, Doenrade
10e prijs	Tegoedbon Hairstyling Sanne	fam. Jagers, Doenrade
11e prijs	Tegoedbon rondleiding Alfa brouwerij voor twee personen.	fam. Betsch, Doenrade

Wij feliciteren alle prijswinnaars met hun gewonnen prijs en willen graag iedereen die onze loten gekocht heeft, bedanken voor de steun aan onze vereniging.

Tevens willen wij alle sponsors van harte bedanken, voor het ter beschikking stellen van de prijzen.



Parochie St. Jozef Doenrade

## Doonder Bericht

Jrg 51 Augustus 2016

Pastoor (l.m.r.houben@gmail.com)

Inloop op donderdag in de sacristie

Kosteres Fieny Jagers

Kerkbestuur secretariaat

Betalingen NL77RABO0111700086

Bestellen H.Mis bij de kosteres na de dienst of Dudenrode 1

Uw kopij tot 20-8 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl

Nr 8.

046 4421233

10.30-12.00 h

046 4424986

06 13954122

## Katholiek of niet?

Meer dan 80 procent van de inwoners van onze provincie is katholiek gedoopt. In vrijwel al onze dorpen en steden zijn de meeste kerken nog open en speelt die kerk nog steeds eens centrale rol bij communievieringen, kerkelijke huwelijken en kerkelijke uitvaarten.

En dat is meer dan een formaliteit. De dan daar aanwezigen voelen juist op die kernmomenten van het leven, of dat nu vreugde is of verdriet, de meerwaarde aan van een kerkelijke viering. Het gebouw, de saamhorigheid, de woorden -en dan zeker niet alleen die van de pastoor- voegen iets toe aan de feestvreugde of de verwerking van het verdriet.

Als het goed is, vormen woorden, muziek en gezang, stilte en samen zijn een balans die mensen goed doet.

Als iets goed kan doen, waarom laten we het dan versloffen en verstoffen?

Buiten de bovengenoemde vieringen neemt de belangstelling voor een bezoek aan de kerk af. Velen doen niet meer mee aan de kerkbijdrage. Vrijwilligers worden ouder en als er ééntje ophoudt, vind dan nog maar eens iemand die haar of zijn plaats in wil nemen voor die kerkgemeenschap ter plaatse.

Het is, en daarvan ben ik me bewust, nogal een statement: je bent katholiek of je bent het niet. En katholiek zijn betekent niet dat je gedoopt bent en je (nog) niet hebt laten uitschrijven uit die gemeenschap. Het betekent dat je opkomt voor, betrokken bent bij, zorgt voor die gemeenschap.

Ik snap heel goed dat lang niet meer iedereen iedere zondag in de kerk zit. Maar het beperken tot de bijzondere gelegenheden als Communie, Huwelijk, Uitvaart, Kerstmis of Pasen, ondermijnt de geloofsgemeenschap, holt haar uit en bedreigt haar bestaan. Als daardoor een kerkgebouw, uiteindelijk, gesloten moet worden, is een dorp of stad te klein. Dan is het de Kerk, die... Wij dragen als lokale kerk echter ook onze eigen verantwoordelijkheid!

Wij zijn samen Kerk, ook in Doenrade. Niet alleen de pastoor, niet alleen het kerkbestuur, niet alleen de vrijwilligers, maar u allemaal.

Maar ach, je bent katholiek of je bent het niet... De meesten van u zijn het formeel, gedoopt, de communie gedaan, gevormd. Nu nog de stap naar reëel: steun uw kerk door zorg, aandacht, inzet en financiële bijdrage...

Pastoor L.M.R. Houben.

## Heilige Missen over de maand augustus

**Donderdag**                    **4 augustus**                    **09.30 h.**

Voor alle zieken.

**10.00 h**

**Rozenkrans**  
**Eucharistieviering**

**Zondag**                    **7 augustus**                    **09.30 h**

*M.m.v. het Kerkelijk zangkoor.*

Ouders Quix- Tummers (st).

Vincent en Anna Smeets- Canisius (o).

Wil en Fien Jeurissen- Smeets.

Harrie en Mia Jeurissen- Ritzen (o).

Mia Habets- Arets.

**Hoogmis**

**Donderdag**                    **11 augustus**                    **09.30 h**

Harrie Diederer, Margriet en Peter.

**10.00 h**

**Rozenkrans**  
**Eucharistieviering**

**Zondag**                    **14 augustus**                    **09.30 h**

*M.m.v. het Kerkelijk Dameskoor*

Jeu Tops namens de buurt Beekstraat.

Mia Habets- Arets.

**Hoogmis**

**Donderdag**                    **18 augustus**                    **09.30 h**

Tot een bijzondere intentie.

**10.00 h**

**Rozenkrans**  
**Eucharistieviering**

**Zondag**                    **21 augustus**                    **09.30 h**

*M.m.v. het Kerkelijk zangkoor.*

Elza Mucha namens de buurt.

Ouders Bex- Siebertz, Zef en Hanny.

**Hoogmis**

**Donderdag**                    **25 augustus**                    **09.30 h.**

Tot Maria.

**10.00 h**

**Rozenkrans**  
**Eucharistieviering**

**Zondag**                    **28 augustus**                    **09.30 h**

*M.m.v. het Kerkelijk zangkoor.*

Nic Bonné en Liselotte.

**Hoogmis**

### Overleden

3 juli                    Tiny Hendrixx- Nijsten

81 jaar.

Dat zij voor eeuwig mag rusten in de liefde en vrede van God.

### Bedevaart KEVELAER

Thema: 'Barmhartigheid kent geen grenzen'.

Ieder jaar trekt de Broederschap Sittard-Kevelaer – sinds 1669 – met velen vanuit Sittard en omgeving ter bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart op maandag 12 september. Gaat u ook (weer) mee? Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen, waarna alle bussen zich verzamelen bij 'Op de Vos' in Nieuwstadt. Vandaar is om 8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer.

Het programma in Kevelaer is als volgt:

10.15 uur            Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.

10.30 uur            Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel.

15.00 uur            Grote Kruisweg in het Mariapark en

                         kleine Kruisweg in de Pax Christikapel.

17.30 uur            Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong.

Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en gaan we hierna terug naar de bussen voor de terugreis.

Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants.

Aanmelden: Buskaarten zijn **tot** dinsdag 30 augustus verkrijgbaar bij kosteres Fiemy Jagers-Bruls Dudenrode 1.

Een buskaart kost € 18,- / persoon.

Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus!

Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag!

Voor meer specifieke informatie kunt u contact opnemen met coördinator dhr. Frans Tummers 046 4520590.

### Gerarduskalender 2017

Hij is er weer! Te verkrijgen bij de kosteres na de H.Mis of na telefonische bestelling bij haar 046 4424986

Deze bijzondere kalender met kaft, kost € 6,75

### Parochieagenda

Bijzondere vieringen / gebeurtenissen

Zaterdag            13 augustus            11.00 uur

Dankmis

Zaterdag            17 september            19.00 uur

Eucharistieviering

Zondag              25 september            10.00 uur

Schuttersmis

Zondag              16 oktober              10.00 uur

St. Hubertusviering

Zondag              23 oktober              10.00 uur

KBO jubileum

Zondag              30 oktober              15.00 uur

Allerzielenlof met aansluitend

zegening van de graven.