

RK VV Doenrade

Oud papieractie

2 t/m 4 juni: Oud papiercontainer. Zaterdag 4 juni tot 12.00 uur!
(De volgende inzameling is van 7 t/m 9 juli)

KBO

- 2 juni Bezoek aan de kleine lama's in Sweikhuizen.
9 juni Lezing door Maurice Dassen over moderne testamenten, waar naast persoonlijke wensen in het bijzonder het besparen van belasting aandacht krijgt.
De lezing in Gasterie Dobbelsteyn waarbij iedereen welkom is, begint om 14.00 uur.
16 juni Kienen.
23 juni Zomerwandeling op inschrijving.
30 juni Kienen.

ZijActief

Maandag 6 juni : Lezing "Pro Ability". Tijdens deze lezing krijgen we inzicht over de gevolgen van een handicap en hoe hiermee (nog) beter om te gaan, voor invaliden en hun valide partner.

Maandag 20 juni Lezing " Numerologie" door Han van Binsbergen.

Een spirituele ontdekkingstocht naar je eigen ik, op basis van numerologische berekeningen. Dit is een oude, alles verklarende wetenschap die wij in ons moderne tijdperk mogen doorgeven.

Ook niet leden zijn van harte welkom tijdens beide lezingen, tegen betaling ad € 3.-

Schutterij

- 5 juni Bondsfeest in Schinnen.
19 juni Bondsfeest in Limbricht.

Dames Walk 3 miles

Op dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur Walk 3 Miles voor dames in de sporthal Gasterie Dobbelsteyn

Zijn er dames die interesse hebben in sporten door middel van walk ?

Kom dan vrijblijvend een kijkje nemen.

Walk is een les op wandelen gebaseerd, maar dan binnen. Dit heeft als voordeel, dat alles gelijkvloers is en men geen last heeft van de weersomstandigheden of losliggende stoeptegels. Het maakt niet uit welke leeftijd of hoe fit je bent, het walk programma bestaat uit verschillende fitheid levels.

Van 1,2,3 en zelfs 4 en 5 mijl (1 mijl is ongeveer 1.6 km), ook kan men gebruik maken van gewichtjes, dynabands, etc.

Je kan dus trainen op je eigen level, dus lijkt het je wat, kom dan eens een lesje meedoen.



Processie.

Op zondag 5 juni a.s. is het alweer processiezondag. Ieder jaar opnieuw zijn vele vrijwilligers actief om van deze zondag een bijzondere dag te maken. De versieringen rond de kerk en op de straat zijn oogstrelend, ieder jaar opnieuw. De fanfare trekt mee om de processie muzikale luister bij de zetten, net als de leden van vele verenigingen die nog steeds niet schromen hun verbondenheid met de kerk, die vaak de wortel is van hun bestaan, tot uitdrukking te brengen. Er wordt gezongen, er wordt gebeden, er is een samen-zijn.

Toch verflauwt de belangstelling voor deelname aan de Sacramentsprocessie ondanks al die inzet en betrokkenheid. Velen weten zich er eigenlijk niet meer goed raad mee. Wat is dat, de Sacramentsprocessie? Wat moet ik daar?

Op het eerste gezicht lijkt het een stukje folklore. De pastoor loopt met een Monstrans door het dorp vergezeld door mensen die daaraan meedoen. Is het een soort kerkelijke Carnaval? Op het eerste gezicht misschien wel.

Maar ten diepste gaat het niet om een (op)tocht, maar om een Persoon: Jezus Christus! Jezus trok door Israël, Hij trok van dorp tot dorp en door de dorpen om mensen te raken met zijn woorden, zijn daden, zijn aanwezigheid. En dat is de kern van de Sacramentsprocessie.

Jezus trekt door Doenrade! Hij wil de mensen ontmoeten die daar wonen en leven, Hij wil tot hen spreken, Hij wil hen raken en aanraken met zijn zegende aanwezigheid en nabijheid. Maar dan moet je als bewoner van Doenrade wel de straat op, de Heer ook zelf willen ontmoeten!

Voor velen creëert de Kerk en haar aanwezigheid in de wereld van nu vaak meer afstand dan nabijheid. Wij vergeten daarbij even vaak dat voor Jezus hetzelfde gold. Velen hadden zo hun vragen bij Zijn aanwezigheid en zijn optreden, zijn woorden en zijn daden. Toch was Zijn aanwezigheid, zijn nabijheid, waren zijn woorden en daden voor mensen die Hem werkelijk wilden ontmoeten een ware zegen.

Nog steeds trekt Hij, tijdens de Sacramentsprocessie, door het dorp, wil u ontmoeten en nabij zijn, wil u zegenen en u sterken op uw weg door het leven die niet altijd over rozen gaat. Maar Hij kan dat natuurlijk alleen wanneer ook bij u het verlangen leeft om Hem te ontmoeten!

Bij de Sacramentsprocessie geldt één grote waarheid: schijn bedriegt. U ziet een pastoor met een monstrans, maar u ontmoet de verrezen, levende Heer persoonlijk. Van harte welkom!

Pastoor L.M.R. Houben.

Jrg 51

Juni 2016

Nr 6.

Pastoor (l.m.r.houben@gmail.com)

046 4421233

Inloop op donderdag in de sacristie

10.30-12.00 h

Kosteres Fieny Jagers

046 4424986

Kerkbestuur secretariaat

06 13954122

Betalingen NL77RABO0111700086

Bestellen H.Mis bij de kosteres na de dienst of Dudenrode 1

Uw kopij tot 20-5 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl

Heilige Missen over de maand juni

Donderdag **2 juni** **09.30 h** **Rozenkrans**
Harrie Diederens en Margriet. **10.00 h** **Eucharistieviering**

Zondag **5 juni** **09.30 h** **Hoogmis**

M.m.v. Gemengd Koor Crescendo o.l.v. Anton Kropivsek.

Processiezondag.

Rosemarie Smeets (o).

Netje Slijpen- Rouschop.

Anna Smeets- Canisius vanwege haar verjaardag.

Vincent Smeets.

Cor Quix vanwege zijn verjaardag.

Jaardienst Victor Mengelers, Anna Mengelers- Bus en
schoonzoon Pierre Breuls (st).

Mia Habets- Arets.

Huub Moonen, ouders en schoonouders

Ouders Lenoir- Heunen

Donderdag **9 juni** **09.30 h.** **Rozenkrans**
Bijzonder intentie. **10.00 h** **Eucharistieviering**

Zondag **12 juni** **09.30 h** **Hoogmis**

M.m.v. het Kerkelijk Mannenkoor.

Jaardienst ouders Beckers- Lindelauf en zoon Harry (st).

Donderdag **16 juni** **09.30 h** **Rozenkrans**
Voor alle zieken. **10.00 h** **Eucharistieviering**

Zondag **19 juni** **09.30 h** **Hoogmis**

M.m.v. het Kerkelijke Dameskoor. Vaderdag.

Zeswekendienst Mathieu Tops.

Jan Gorissen vanwege de buurt.

Elza Muchaev.w. de buurt.

Jo Schevers.

Mia Habets- Arets.

Donderdag **23 juni** **09.30 h** **Rozenkrans**
Tot Maria. **10.00 h** **Eucharistieviering**

Zondag **26 juni** **09.30 h** **Hoogmis**

M.m.v. Slagwerkgroep Fanfare St.Cecilia Doenrade o.l.v. Patrick Schmeits

Jaardienst Bertha Jeurissen- Daemen en Frans Jeurissen (st).

Jaardienst overleden Fam. Cremers- Pijls (st).

Nic Bonné en Lisellotte.

Donderdag **30 juni** **09.30 h.** **Rozenkrans**
Voor de parochie. **10.00 h** **Eucharistieviering**

Overleden

3 mei Elza Mucha- Pope 82 jaar.

11 mei Mathieu Tops 86 jaar.

Moge zij nu en voor eeuwig rusten in de liefde en vrede van God.

Sacramentsprocessie 2016

Route: Kerk > Kerkstraat afslag Vielderweg > Vielderweg afslag
Zwarte Graaf > Zwarte Graaf afslag Dudenrode > Dudenrode
afslag Beekstraat > Beekstraat afslag Zwarte Graaf > Zwarte Graaf >
afslag Kluisstraat > Kluisstraat afslag Kerkstraat > kerk.

Hierin zijn twee rustaltaren opgenomen: één op de parkeerplaats
in Dudenrode en het ander bij het kruis op perceel fam. Smeets,
kruising Kluisstraat/ Valderensweg/Kerkstraat.

Aan de bewoners langs de route willen we vragen om zo mogelijk
geen auto's op de weg te parkeren en het traject bijzonder te maken door
te 'vlaggen' c.q. te versieren.

We waarderen ieders betrokkenheid en deelname aan de sacramentsprocessie
en die van onze verenigingen en het schoolteam in het bijzonder.

U doet toch ook (weer) mee?

Jaarmarkt ' Onder de Poorten'

Fanfare St.Cecilia welke de jaarmarkt al jaar en dag organiseert heeft te kampen
met een gebrek aan organisatoren. Bijna iedere vereniging in Nederland heeft
last van een teruglopend aantal leden. Zo ook fanfare St.Cecilia Doenrade.
Vooral op bestuurlijk en organisatorisch gebied is het erg moeilijk om mensen te
vinden die hun schouders er onder willen zetten.

Wij zijn nu op een punt aangeland waarvan wij denken dat het niet verantwoord
is om nog te proberen een goede Jaarmarkt neer te zetten en hebben daarom
het besluit moeten nemen om de jaarmarkt dit jaar niet te laten plaatsvinden.

Mensen die interesse hebben om in de toekomst de organisatie mee op te
pakken, kunnen zich aanmelden bij het bestuur van de fanfare.

We zijn echt afhankelijk van uw support, bedankt alvast!

Kerkbijdrage 2016

Bij het laatste vergelijkbaar toetsmoment medio mei, bleken de inkomsten
achter te blijven bij die van vorig jaar. Neem a.u.b. uw verantwoordelijkheid om
het behoud van onze parochie en haar kerk en geef uw bijdrage. a.u.b.!

Priesterjubileum

Op 25 mei l.l. was pastoor Houben 25 jaar in dienst van God en Zijn Kerk.
Zijn wens was: geen lofzang, geen bijzonder feest of iets van dien aard, maar
slechts in bescheidenheid dankbaar willen zijn!

Van harte gefeliciteerd meneer pastoor!

We hopen dat het u gegeven is, om nog heel lang uw priesterwerk te doen!