

RKVV Doenrade

2 t/m 4 juli. Oud papiercontainer. Zaterdag tot 12.00 uur!

KBO

2 juli	Kienen.
9 juli	Barbecue. Info volgt.
16 juli	Kienen.
23 juli	Kienen.
30 juli	Kienen.

ZijActief

13 juli Wandelen met ZijActief
Vertrek 18.30 uur vanaf de parkeerplaats naast Gasterie Dobbelseyn.
Duur van de wandeling, ongeveer een uur, waarna we koffie/thee en vlaai nuttigen op kasteel Doenrade.
Na afloop lopen we gezamenlijk terug naar Gasterie Dobbelseyn.
Alléén voor leden.
U kunt zich opgeven, s.v.p. vóór 5 juli, bij Tiny Leers, Corry Otten of Soffie Wijts.

Schutterij St Michaël

5 juli	OLS in Maasniel.
19 juli	ZLF in Montford.

Collecte

De collecte voor de Maag-Lever-Darm stichting heeft dit jaar het mooie bedrag van € 481,19 op gebracht, dit was € 125,00 meer dan in het afgelopen jaar.
Iedereen en ook de collectanten heel hartelijke dank.

Gewijzigde mistijd

Vanaf 1 juli geldt op donderdag: Bidden Rozenkrans om 09.30 uur, aansluitend H.Mis om 10.00 uur.

Meer bewegen voor ouderen (mbvo 55+)

Country linedance.

Nu ook in Doenrade. Gestart wordt op woensdag 2 september a.s.
Lessen worden gegeven door Jacqueline Hahn.
Er wordt gedanst op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur in de grote zaal van Gasterie Dobbelseyn.

De kosten bedragen € 25 voor 10 lessen.
Iedereen is welkom, ook voor een gratis proefles.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij:
Fiény Braakman 046-4422291 of Nellie Meijers 046-4421858.

Doonder Bericht

Jrg 50

Juli 2015

Nr 7



Parochie St. Jozef Doenrade

Pastoor (Imr.houben@gmail.com) 046 4421233
Inloop op donderdag in de sacristie 10.30- 12.00 uur
Kosteres Fiény Jagers 046 4424986
Kerkbestuur secretariaat 06 13954122
Betalingen NL77RABO0111700086
Bestellen H.Mis bij de kosteres na de dienst of Dudenrode 1
Uw kopij tot 18-07 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl

WIJZIGING MISTIJD DOORDEWEEKSE EUCHARISTIEVIERING...

De reden waarom ik de Eucharistie vierde om 19.00 uur is dat ik ook jongere mensen die werken in de gelegenheid wilde stellen de Eucharistie mee te vieren... Het liefst zou ik echter de dag beginnen met een Eucharistieviering. En ik heb besloten dat ook in Doenrade te gaan doen. De Eucharistieviering om 19.00 uur is namelijk eigenlijk best wel lastig omdat ik in de avonduren vanaf 20.00 uur heel vaak nog afspraken heb (vergaderingen, ouderavonden, doorgesprekken, huwelijksgesprekken...). En omdat ik, i.v.m. mij diabetes, pas na de avondmis eet, schiet dat er soms gewoon bij in wanneer er om 20.00 uur weer een afspraak in de agenda staat. Bij mijn jaarlijkse 'APK' -na de levertransplantatie die ik in 2011 ondergaan heb- in het Universitair Medisch Centrum in Groningen, waarin ook mijn reilen en zeilen in de parochie besproken wordt met een zeer invoelzaam en begrijpend internist, vond hij toch dat ik iets moest wijzigen in mijn programma... Tijdige en gezonde maaltijden -en dus ook de ruimte daarvoor- zijn voor mijn toekomstig functioneren van essentieel belang. In overleg met internist en huisarts heb ik daarom toch besloten om de avondviering ook in Doenrade naar de ochtend te verplaatsen. Zeker omdat de hoofdreden om de viering in de avonduren te houden, de mogelijke aanwezigheid van mensen die in de ochtend door werk verhinderd zijn, niet in een behoefte blijkt te voorzien.

Vanaf 1 juli a.s. zullen de Eucharistievieringen in Doenrade daarom niet meer op donderdagavond om 19.00 uur plaatsvinden, maar op **donderdagochtend om 10.00** uur. Voorafgaande aan deze viering van de Eucharistie bestaat om **09.30** uur de gelegenheid om samen de **rozenkrans** te bidden.

Uitzonderingen op deze regel zijn sommige Hoogfeesten. Deze zullen steeds tijdig aangekondigd en gepubliceerd worden. Veranderingen, zeker wanneer zij meer dan één persoon raken, zijn vaak lastig. Daar heb ik alle begrip voor! Wij koesteren wat wij kennen en wat ons vertrouwd is. Toch zijn veranderingen soms onvermijdelijk omdat je ook altijd oog moet houden voor de bestaande mogelijkheden. En de mogelijkheden van mijn agenda vraagt om deze aanpassing. Van harte hoop ik natuurlijk dat u daar begrip voor kunt opbrengen en de trouwe bezoekers van de Avondmis ook in de ochtenduren te mogen begroeten.

Pastoor L.M.R. Houben.

