

## RKVV Doenrade

### Inzameling oud-papier

5 t/m 7 november: Oud papiercontainer. *Zaterdag 7 november tot 12.00 uur!*

### KBO

- |             |   |
|-------------|---|
| 5 november  | Kienen.   |
| 12 november | Workshop Shandri kralen/ Dag van respect op school. |
| 15 november | Inloopzondag voor leden en alle andere inwoners.    |

Op deze dag kunnen allerlei spelletjes gespeeld worden en/ of gewoon gezellig met elkaar gepraat worden of een luisterend oor gevonden worden.

Om 12.30 h kunt u genieten van een smaakvol lopend buffet.

Rond 15.30 h wordt voor u koffie of thee geserveerd met een stukje vla.

De inloopdag wordt omstreeks 18.00 h afgesloten.

Het bestuur nodigt u van harte uit en verwelkomt u graag met een kopje koffie/ thee vanaf 10.30 h in Gasterie Dobbelseyn. Voor deelname aan deze inloopzondag kunt u zich tot 08-11 aanmelden bij: L.Duising 046-4422820, P. Bogie 046-2041306, I. Halmans 046-7503315, of H.Roberts 046-4422138.

De kosten bedragen € 12,50 pp. Voor KBO leden en € 15,- pp. voor de overige bezoekers. Consumpties die besteld worden, zijn voor eigen rekening.

- |             |   |
|-------------|---|
| 19 november | Kienen.   |
| 26 november | Traffic Battle activiteit, verkeers-informatie. |

### Schutterij St Michaël

Speculaas actie. Nadere informatie volgt.

### ZijActief

2 november: Lezing: Hulphond door Diny van Haperen.  
Zij neemt een hond mee om uitleg te kunnen geven waarom en waarvoor een hulphond wordt gebruikt.

Ook niet leden zijn van harte welkom!

12 november: Algemene Ledenvergadering in Roermond, Congrescentrum Het Forum. (zie krantje Zij&Zo)

Leden kunnen zich opgeven tot 1 november bij Soffie of Corry.

23 november: Workshop 'Inpak ideeën' door mevrouw Remmel.  
Zij zal ons wegwijs maken hoe we Sint- en Kerstcadeautjes het beste kunnen inpakken. Opgeven kan tot 7 november bij Soffie Wijts

Deze avond is alleen voor LEDEN!

Onze locatie: Gasterie Dobbelseyn, aanvang zoals altijd 20.00 uur.

2 december: Kerstmarkt Düsseldorf.

Omdat alle plaatsen in de bus inmiddels al zijn bezet kunt u zich niet meer aanmelden voor deze trip.

Voor eventueel aanvullende informatie kunt u als deelnemer terecht bij Lies Kronenberg. ☎ 046-442 82 27



## Doonder Bericht

Jrg 50	November 2015	Nr 11
Pastoor (Imr.houben@gmail.com)		046 4421233
Inloop op donderdag in de sacristie		10.30-12.00 h
Kosteres Fieny Jagers		046 4424986
Kerkebestuur secretariaat		06 13954122
Betalingen NL77RABO0111700086		
Bestellen H.Mis bij de kosteres na de dienst of Dudenrode 1		
Uw kopij tot 18-11 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl		

### Donkere dagen... volop in het licht...

In November herdenken wij al onze heiligen en al onze overledenen die, misschien, en in onze ogen of die van anderen, niet voldeden aan de heiligheid zoals wij die van mensen verwachten.

'Heiligheid', denkt dan misschien, 'Maar welke heiligheid verwacht ik dan van een ander? PERFECTIE! Iedereen dient tegenwoordig 'perfect' te zijn! Ieder schrammetje, ieder krasje, ieder imperfectie wordt niet allen opgemerkt, maar, zeker gezien de rol die media en de zgn. sociale media spelen in de schijnwerpers gezet.

Een man of vrouw sterft. Als pastoor kom ik bij de familie.

Was het een 'heilige'? Vaak niet in onze ogen! Een man die opging in zijn werk, goed voor vrouw en kinderen zorgde, maar... Een vrouw die haar vleugels wilde uitspreiden, hoewel ze die nooit aftrok van man of kinderen, maar... Het woordje 'maar' is misschien één van de meest ellendige woorden van onze taal en andere talen...

Bij God bestaat er geen 'maar' ... Bij God is het 'ja' of 'nee'..., maar geen 'maar'. Geen 'ja'-maar, maar ook geen 'nee'-maar. Het woordje 'maar' doet ons wandelen in de duisternis. Het is een woord van twijfel, onzekerheid, niet durven vertrouwen.

Op 1 November vieren wij als Kerk dat er heiligen zijn! Geen mensen zonder imperfectie en toch perfect voor de mensen om hen heen die hen durfden en wilden zien zoals ze waren: hele mensen, mensen van één stuk!

Op 2 November gedenken wij alle mensen die bij onze Kerk horen, maar ons door de dood ontvallen zijn. Misschien niet allemaal mensen zoals de heiligen, maar wel op weg en onderweg toen de dood zei: 'Nu is het genoeg'.

Laten wij die mensen heiligen en hen die onderweg waren in deze donkere dagen weer eens volop in het licht plaatsen! Dat kunt u doen door zelf en persoonlijk aandacht te geven aan de viering van 1 November (Allerheiligen) in Doenrade en door op 2 November (Allerzielen) te komen naar Oirsbeek...

Pastoor L.M.R. Houben.

