

RKVV Doenrade

Oud papieractie

7 t/m 9 januari: Oud papiercontainer. *Zaterdag 9 januari tot 12.00 uur!*

(De volgende inzameling is van 4 t/m 6 februari)

De centrale inzameling van oud-papier vindt ook dit jaar weer telkens plaats vanaf de 1ste donderdag van de maand tot de zaterdag hierop volgend tot 12.00 uur.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2016

Het bestuur van onze voetbalclub wil haar (oud) leden, vrijwilligers sponsoren, supporters, sympathisanten, zusterverenigingen, u en iedereen die zich verbonden weet, bij elkaar brengen om de beste wensen met elkaar te delen.

De nieuwjaarsreceptie op zondag 3 januari in de kantine van het sportcomplex begint om 13.00 uur. U bent van harte welkom!

KBO

07 januari: Nieuwjaarskienen

14 januari 14.00 h-16.00 h: Lezing 'Wijs met Medicijnen'

Een deskundig voorlichter samen met een apotheker spreken over een goede manier van medicijngebruik..

28 januari: Kienen

Alle activiteiten vinden plaats in Gasterie Dobbelsteyn

ZijActief

Maandag 18 januari Jaarvergadering in Gasterie Dobbelsteyn. Aanvang 20.00 uur.

We nodigen u uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering en verwelkomen jullie graag vanaf **19.30 uur** met een kopje koffie en vlaai. Deze bijeenkomst, welke alleen toegankelijk is voor leden, zal worden afgesloten met enkele rondjes kienen.

CV de Pedaalridders

Vrijdag 08 januari vanaf 19.00 uur: 'Schinnens Leedjeskonkoer' in Gasterie Dobbelsteyn.

Zaterdag 16 januari: 18.00 h Carnavalsmis opgedragen in onze parochiekerk.

Zondag 17 Januari: Prinsenreceptie van Prins Lars 1ste , Jeugdprins Finn 1ste en Jeugdprinses Fleur 1ste .

De receptie start om 12 uur en vindt plaats in Gasterie Dobbelsteyn.

U bent allen van harte welkom om ons Prinsenpaar te feliciteren!

Vrijdag 29 januari Maskebal vanaf 20.00 uur in Cafe Benelly.



Parochie St. Jozef Doenrade

Doonder Bericht

Jrg 51

Januari 2016

Nr 1

Pastoor (l.mr.houben@gmail.com)

046 4421233

Inloop op donderdag in de sacristie

10.30-12.00 h

Kosteres Fieny Jagers

046 4424986

Kerkbestuur secretariaat

06 13954122

Betalingen NL77RABO0111700086

Bestellen H.Mis bij de kosteres na de dienst of Dudenrode 1

Uw kopij tot 16-1 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl

OUD EN NIEUW

Ieder jaar kijken we terug op het jaar dat voor de meesten voorbij (gevlogen) is en vooruit naar het jaar dat voor de meesten voorbij zal vliegen.

Voor de meesten, want er zijn ook mensen aan wie de uren, dagen en maanden langzaam en moeizaam voorbij trekken, als tikken van een vertraagd uurwerk.

Mensen waarvoor het leven vliegt, staan er vaak nauwelijks bij stil dat ook voor hen, van het ene op het andere moment het leven kan veranderen in een vertraagd uurwerk. Druk, druk, druk als we zijn... Maar waarmee?

Een hersenbloeding, een hartaanval, een diagnose van een ongeneeslijke ziekte, het breken van een heup en noem de hele medische encyclopedie maar op, kan je 'leven' tot bijna stilstand brengen. Opeens, van het ene op het andere moment, ben je niet meer wie je was of dacht te zijn.

Hoe positief je ook in het leven wilt en zou moeten staan, want het leven is de moeite waard!, er komt een moment waarop ons de vraag gesteld wordt: 'Hoe en waarvoor heb je geleefd?'

Is het leven voorbij gevlogen of wist je stil te staan bij de dingen die er werkelijk toe doen? Het bezoek aan een zieke, het waken bij een stervende, het je belangeloos inzetten voor een goed doel, het een kop koffie drinken met iemand die eenzaam is, een muntje gooien in het mandje van de bedelaar, het...

Kunnen wij mensen van de 21^{ste} eeuw nog landen? Of blijven we in de lucht tot de 'brandstof' van ons lichaam op is? Kunnen wij nog tanken bij God? Of willen we alles op eigen kracht realiseren?

De tijd vliegt, dat zeiden de oude Romeinen al (tempus fugit). Maar wij hoeven echt niet altijd mee te vliegen! Letterlijk zeiden de Romeinen eigenlijk: 'de tijd vlucht'... en dus zou voor ons dienen te gelden: wij hoeven niet mee te vluchten!

Wij zijn geroepen de tijd te trotseren. Dat vraagt van ons dat we de tijd die ons gegeven is het hoofd bieden: vlucht niet met haar mee!. Dat we ons niet laten leiden door de tijd, het wegtikken van seconden, minuten en uren, dagen, maanden, jaren, maar de tijd in handen nemen. Doen wat goed is in Gods ogen.

Het is absoluut waar dat Gods heilige Geest die ons in Doopsel en Vormsel geschonken wordt, mensen vleugels geeft!

Wij worden van binnenuit door die heilige Geest geroepen omhoog te kijken!

(z.o.z.)

*Het kerkbestuur wenst u allen
een Zalig Kerstfeest en
een Gezegend Nieuwjaar!*

Wij kunnen onze vleugels in de kracht van de heilige Geest gerust uitslaan! Maar God die de vogels schiep, gaf ze ook een plaats om neer te dalen, te rusten en zich te voeden!

Soms raken wij op drift en vliegen maar door... Je kunt dat lang volhouden, maar niet voor eeuwig. En wij mensen zijn toch bestemd voor de eeuwigheid.

Als u dan toch voor het jaar dat komen gaat misschien een voornemen wilt maken, is dit misschien een goed voornemen: land bij tijd en wijle in alle rust en geborgenheid op een plek waar het goed rusten is, waar u tijd en prioriteit opnieuw kunt bepalen en waar u zich kunt voeden met alles wat u, na die overweging behoeft voor uw verdere vlucht.

De tijd vliegt, Wij hoeven niet altijd mee te vliegen, laat staan mee te vluchten. Neem de tijd voor wat er wezenlijk toe doet!

Pastoor L.M.R. Houben.

Heilige Missen over de maand januari

Zondag **3 januari** **09.30 h** **Hoogmis**

M.m.v. Schola Cantorum St. Jozef o.l.v. Steven van Kempen.

Mia Habets- Arets.

Hein en Tiny Schürgers- Richter.

Jaardienst Josephina Sijmens- Daemen (st).

Donderdag **7 januari** **09.30 h** **Rozenkrans**

Harrie Diederer en Margriet.

10.00 h

Eucharistieviering

Zondag **10 januari** **09.30 h** **Hoogmis**

M.m.v. Kerkelijk Mannenkoor.

Jaardienst Jo Frijns en overleden familieleden (st).

Jaardienst Ingrid Smeets- de Smet.

José Smeets- de Groote.

Vincent en Anna Smeets- Canisius (o).

Donderdag **14 januari** **09.30 h.** **Rozenkrans**

Bijzondere intentie

10,00 h

Eucharistieviering

Zaterdag **16 januari** **18.00 h** **Carnavalsmis**

M.m.v. CV de Pedaalridders.

Jan Pieters

Mia Schmitt- Lipperts.

Donderdag **21 januari** **09.30 h** **Rozenkrans**

Voor alle zieken.

10.00 h

Eucharistieviering

Zondag **24 januari** **09.30 h** **Hoogmis**

M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.

Jaardienst Leontina Senden- Hennen (st).

Donderdag **28 januari** **09.30 h**

Voor de parochie

10.00 h

Rozenkrans

Eucharistieviering

Zaterdag **30 januari** **19.00 h**

M.m.v. Schola Cantorum St. Jozef.

1^{ste} Jaardienst Anna Smeets- Canisius.

Vincent Smeets.

Jaardienst Harie Theunissen en tevens Toos Theunissen- Willems.

Mia Habets-Arets.

Collecte

Met de onlangs gehouden collecte voor Alzheimer Nederland in onze parochie is € 392,16- ingezameld. Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten!

Nieuwjaarsreceptie

De passie van hen die betrokken zijn bij de liturgische vieringen, de als vanzelfsprekende medewerking van al onze verenigingen, de enthousiaste inzet van alle vrijwilligers en vooral uw overtuiging en ondersteuning, maken dat we hier 'samen kerk' kunnen zijn.

Het positief effect van al deze 'betrokkenheid' scheidt vertrouwen in een maakbare toekomst van onze parochie en gemeenschap.

We willen u allemaal persoonlijk het beste toewensen in deze toekomst van een nieuw jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie van pastoor Houben en de kerkbesturen van de parochies Oirsbeek en Doenrade op vrijdag 1 januari 2016 in Gasterie Dobbelsteyn vanaf ca. 10.30 uur.

U bent meer dan van harte welkom om de beste wensen met elkaar te delen!

Vredeslicht 2015

In ons vorig parochieblad vertelden we over het Vredeslicht dat in Bethlehem wordt ontstoken en zich daarna over de hele wereld verspreid.

Voornamelijk scoutinggroepen halen het Vredeslicht naar ons land en brengen dit o.a. naar de bisdommen en parochies. Nu ook naar onze parochie.

Op initiatief van een dorpsgenoot brengen enkele scouts van Scouting Schinnen het vredeslicht vanuit Utrecht naar onze kerk, naar u!

Tijdens het slotlied van Gemengd Koor Crescendo in de Nachtmis op 24 december (aanvang 19.00 h) neemt pastoor Houben het vredeslicht aan en ontsteekt het permanente licht.

De scouts zullen vervolgens het Vredeslicht kerkbank voor kerkbank aan de eerste persoon aanreiken en deze doet dit aan zijn/ haar buurman/ vrouw, enz.

Vóór de Nachtmis 24-12 en de Hoogmis op Kerstdag 25-12 kunt u hiervoor een kaarslantaarn kopen met een branduur van 72 uur à € 2,50

U kunt natuurlijk ook een kaars van thuis meebrengen.

Na de Hoogmis op Kerstdag kunt u uw kaars ontsteken aan het permanente licht en zo het Vredeslicht verder verspreiden.