

## RK VV Doenrade

Oud papier inzamelingsactie 2 t/m 4 februari. Zaterdag 4 februari tot 12.00 uur!

### KBO

5 januari	Kienen.
12 januari	Kaartmiddag in de Gasterie, van 14.00-16.30 uur.
19 januari	Kienen.
22 januari	Inloopzondag van 10.30 tot 18.30 uur. Met inschrijving. Iedereen is van harte welkom
26 januari	Themamiddag 'Ouderenadvies / cliëntondersteuning' in Gasterie Dobbelseyn aanvang 14.00 uur.

Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken.

Het gaat niet meer zo goed, hier en daar een mankementje, het geheugen laat ons af en toe in de steek, etc. Hoe moet het nu verder met mij? Hoe kom ik aan hulp? Waar kan ik terecht? Wie kan me daarover adviseren? Wat kost dat?

Hierover organiseert de KBO een themamiddag, waar u uitvoerig wordt geïnformeerd en waar u met al uw vragen op dit gebied terecht kunt.

De gemeente, de wijkverpleegkundige, de ouderenadviseurs en het Steunpunt voor Mantelzorgers zijn aanwezig om u van informatie te voorzien.

Ook geïnteresseerde niet- KBO leden zijn van harte welkom.

Noteer alvast in uw agenda: 26 januari 2017; 14.00 uur Gasterie Dobbelseyn.

Geachte inwoners en Doenraadse verenigingen,

Wij als KBO willen bedanken voor uw groot aandeel in het welslagen van ons 50 jarig jubileum.

Het was voor ieder van ons en onze jubilarissen in het bijzonder, een fijne en onvergetelijke feestdag.

Bestuur en leden KBO Doenrade wensen u fijne feestdagen en een mooi en gezond 2017 .

### Zij Actief

Maandag 16 januari JAARVERGADERING.

Ontvangst vanaf 19.15 uur met koffie en vlaai!

Om 20.00 aanvang van de vergadering.

Na afloop zullen we enkele rondjes kienen. Alleen voor leden.

Maandag 23 januari Meditatieve Klankschalen Beleving, aanvang 13.30 uur, voor degenen die zich hiervoor hebben opgegeven.

Maandag 30 januari Numerologie door Han van Binsbergen.

Deze avond is ook toegankelijk voor niet- leden.

## Doonder Bericht

Jrg 52

Januari 2017

Nr 1.

Pastoor (Imr.houben@gmail.com)

046 4421233

Inloop op donderdag in de sacristie 10.30-12.00 h

Kosteres Fieny Jagers

046 4424986

Kerkbestuur secretariaat

06 13954122

Betalingen NL77RABO0111700086

Bestellen H.Mis bij de kosteres na de dienst of Dudenrode 1

Uw kopij tot 20 -1 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl



### Gaan we door, of beginnen we wat nieuws?

We staan aan het begin van een nieuw jaar, 2017. Hoe reageren wij daarop?

Laten we de 'goede voornemens' die we op oudejaarsavond allemaal maken, voor wat ze zijn, of gaan we echt voor een nieuw begin?

Sta me even toe dat ik bot en onhebbelijk ben: wij maken er vaak niks van!

En dat bedroeft mij ten zeerste. Want daarbij gaat het doorgaans niet om opzet, slechte bedoelingen of een gebrek aan bereidwilligheid, maar om een gebrek aan vertrouwen. Vertrouwen in onszelf en de gaven die ons gegeven zijn, maar ook om een gebrek aan vertrouwen in de mensen om ons heen en de omgeving waarin wij leven.

Het gaat niet allemaal vanzelf, we lopen tegen obstakels en weerstand op, ondanks al onze goede voornemens en bedoeling, die vaak gedoemd lijken te mislukken. Ieder jaar nemen we ons, vaak teveel, dingen voor om die in ons leven te veranderen. Neem er nu eens één! Maak er werk van, heb er vertrouwen in en laat u niet ontmoedigen door de tegenstand en de moeilijkheden die u bij het verwezenlijken van dat voornemen ervaart! Ga ervoor. Maak het een speerpunt van in uw leven van het jaar dat nog als een onbeschreven blad voor u ligt. We hebben zoveel spreekwoorden, die we zo gemakkelijk vergeten en ons zo weinig herinneren, die volkswijsheden vertegenwoordigen.

Tegenwoordig willen we alles ineens, meteen en perfect. Vergeet het maar! 'Rome en Parijs zijn niet op één dag gebouwd'. Maar vooral: 'Eerlijkheid duurt het langst!' Laten we eerlijk zijn ten opzichte van elkaar en onszelf. Niemand van ons is perfect en niemand van ons zal dat ooit worden. Maar mogen we er eerlijkheidshalve niet aan werken om daar voortgang in te boeken?

Het gaat niet om vandaag of morgen. Maar laat ons vandaag wel werken aan een beter morgen! Dat ligt niet geheel in onze hand, maar wij kunnen daar wel een bijdrage aan leveren.

Laat uw goede voornemen, maak er maar één, niet uitlopen op een kater!

Houd vol, heb moed, geloof dat God u terzijde staat en geloof in de toekomst!

Van harte wens ik u allen een gezegend 2017!

Pastoor L.M.R. Houben.

## Heilige Missen over de maand januari

<b><u>Zondag</u></b>	<b><u>1 januari</u></b>	<b>Nieujaarsviering</b>	
Deze viering vindt plaats in de parochiekerk van Oirsbeek om 11.00 uur. Aansluitend is er de Nieujaarsreceptie in Café de Vrie, tegenover de kerk. De parochianen van Doenrade en Oirsbeek zijn hiervoor van harte uitgenodigd.			
<b><u>Donderdag</u></b>	<b><u>5 januari</u></b>	<b><u>09.30 h</u></b>	<b><u>Rozenkrans</u></b>
Voor de parochie.		<b><u>10.00 h</u></b>	<b><u>Eucharistieviering</u></b>
<b><u>Zondag</u></b>	<b><u>8 januari</u></b>	<b><u>09.30 h</u></b>	<b><u>Hoogmis</u></b>
<i>M.m.v. Schola Cantorum o.l.v. Steven van Kempen</i> <i>Openbaring des Heren.</i> <i>Driekoningen.</i> Mia Habets- Arets. Jaardienst Truida Ridderbeks- Verkoelen. Jaardienst Jo Frijns en overleden Familie leden (st). Jaardienst Josephina Sijmens- Daemen (st). Jaardienst Henriëtte Bus- Dols (st).			
<b><u>Donderdag</u></b>	<b><u>12 januari</u></b>	<b><u>09.30 h</u></b>	<b><u>Rozenkrans</u></b>
Geen Eucharistie.			
<b><u>Zondag</u></b>	<b><u>15 januari</u></b>	<b><u>09.30 h</u></b>	<b><u>Hoogmis</u></b>
<i>M.m.v. het Dameskoor.</i> Vincent en Anna Smeets- Canisius (o). Jaardienst José Smeets- de Grootte. Jaardienst Ingrid Smeets- de Smet.			
<b><u>Donderdag</u></b>	<b><u>19 januari</u></b>	<b><u>09.30 h.</u></b>	<b><u>Rozenkrans</u></b>
Geen Eucharistie.			
<b><u>Zaterdag</u></b>	<b><u>21 januari</u></b>	<b><u>18.00 h</u></b>	<b><u>Carnavalsmis</u></b>
<i>M.m.v. CV de Pedaalridders.</i>			
<b><u>Donderdag</u></b>	<b><u>26 januari</u></b>	<b><u>09.30 h.</u></b>	<b><u>Rozenkrans</u></b>
Geen Eucharistie.			
<b><u>Zondag</u></b>	<b><u>29 januari</u></b>	<b><u>09.30 h</u></b>	<b><u>Hoogmis</u></b>
<i>M.m.v. het Mannenkoor.</i> Mia Habets- Arets. Jaardienst Leontina Senden- Hennen (st). Jaardienst Harie Theunissen en overleden familie			



Achterom kijkend beleefde onze parochie weer een jaar met waardige en bijzondere Vieringen, kon de medemens die afhankelijk is van onze aandacht en hulp ook op ons rekenen en werd er opnieuw veel werk verzet om onze kerk, het kerkhof en de omgeving te onderhouden.

Voor deze saamhorigheid en betrokkenheid zijn we u, onze verenigingen, de initiatiefnemers, de voorbereiders, alle vrijwilligers en ieder ander, dankbaar!

In het licht van het nieuwe jaar kunnen we er samen voor blijven zorgen dat het licht in onze parochiekerk kan blijven branden voor iedereen!