

## RK VVDoenrade

Oud papier inzamelingsactie 6 t/m 8 Juli.

De hieropvolgende inzamelingsactie is op 3 t/m 5 augustus,

*Let op: Zaterdags tot 12.00 uur.*

## KBO

6 juli	Kienen.
13 juli	Kaartmiddag.
20 juli	Kienen.
27 juli	Kaartmiddag.

## Schutterij St. Michaël

2 juli	OLS te Merkelbeek.
16 juli	ZLF in Voerendaal.

## ZijActief Doenrade

Maandag 10 juli : Avondwandeling. Vertrek vanaf Gasterie Dobbelsteyn  
Aanvang 19.00 uur. Na afloop komen we nog gezellig  
samen in de Gasterie voor koffie en vlaai!  
Opgeven vóór 1 juli bij Johanna of Soffie.

## Gemengd Koor Crescendo

Onze donateursactie en de Rabobank Clubcampagne waren voor ons koor een groot succes. Wij danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk!

## Fanfare St. Cecilia

Platzconcerten fanfare St. Cecilia Doenrade/ St. Ceacilia Jabeek

De vakantie komt eraan! Fanfares Doenrade en Jabeek gaan hier natuurlijk ook van genieten, Maar voordat het zo ver is en we weer starten met de voorbereidingen van ons aanstaande najaarsconcert in oktober met de fanfares van Susterseel en Merkelbeek geven we eerst nog onze platzconcerten. We starten op de maandagavonden 26 juni (Maar) en 3 juli (zessprong) telkens om 19.30 uur in Jabeek

Op vrijdag 7 juli zal er ook in Doenrade een platzconcert gehouden worden op het terras van gasterie Dobbelsteyn. Aanvang 19.00 uur. Aansluitend zal als toetje de slagwerkgroep van fanfare St. Cecilia het podium betreden. Het seizoen wordt dan afgesloten met een platzconcert op de binnenplaats van kasteel Doenrade op zondag 9 juli. Hier zal ook weer de slagwerkgroep het concert afluiten. Het concert start op deze zondagmiddag om 15.30 uur!

U allen vriendelijk uitnodigend,

Bestuur dirigent en leden van fanfare St Ceilia Doenrade en fanfare St. Ceacilia Jabeek



## Doonder Bericht

Jrg 52

Juli 2017

Nr 7.

Pastoor (l.m.r.houben@gmail.com)

046 4421233

Inloop sacristie 1ste donderdag vd maand

10.30-12.00 h

Kosteres Fieny Jagers

046 4424986

Kerkbestuur secretariaat

06 13954122

Betalingen NL77RABO0111700086

Bestellen H.Mis bij de kosteres na de dienst of Dudenrode 1

Uw kopij tot 19 -7 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl

## Hoop doet leven...

De vakantie nadert weer met rasse schreden. De tijd om even het stof van de voeten te schudden. De tijd van het niets moeten. De tijd van ontspanning en rust. Tenminste dat is de bedoeling.

Onderzoeken wijzen echter aan dat de vakantieperiode voor veel mensen voor veel mensen een periode is vol onrust en stress. Alles wat zich gedurende het jaar aan spanningen, problemen en vragen heeft opgehoopt, vindt in de vakantieperiode de vrije loop en komt tot uitbarsting.

Relaties van werkende ouders die elkaar vaak nauwelijks zien, komen onder druk te staan. De relatie met kinderen die 24 uur rond en in het huis spoken worden een belasting. De achterstallige klusjes die om aandacht schreeuwen, eisen hun tol.

De tijd van het 'niets moeten', wordt voor velen een tijd van 'alles moeten' geen moment rust. Zelfs in Verweggisstan op vakantie breekt velen dit alles op.

NIET DOEN! De muur die het hele jaar al wacht op een schilderbeurt kan echt nog wat langer wachten. De tuin waar het onkruid het van het kruid lijkt te winnen, kan dat best aan. Zo lang duurt de vakantie nu ook niet. Neem dus vakantie en pleeg onderhoud aan het meest wezenlijke: de onderlinge relaties.

Die zijn veel belangrijker dan die muur, de tuin of de auto! Neem als partners tijd voor elkaar, in alle rust. Breng en houd elkaar op de hoogte van wat er allemaal goed of minder goed is gegaan sinds de laatste vakantie. Ik raad jonge mensen op huwelijksgesprek altijd aan: plan iedere week quality-time alleen met elkaar om dat te doen, maar vaak, zo weet ik komt het er niet van. Jammer, want het is zo wezenlijk voor iedere relatie.

Neem je de tijd voor het kostbaarste wat een mens kan en mag 'bezitten': kinderen, familie en vrienden. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Laat de vakantie een periode zijn waarin je opnieuw thuis kunt komen bij jezelf en de mensen die je dierbaar zijn. De rest komt later. Leef dag voor dag, in het hier en nu. Geniet van het moment waarop eigenlijk niks hoeft, laat staan moet. Daar zijn alle andere dagen voor, dan moet al genoeg.

Onmogelijk? Hoop doet leven. De hoop dat het ook in het dagelijks stressvolle bestaan ook anders kan, komt in de vakantieperiode opnieuw tot leven...

Pastoor L.M.R. Houben.

## Heilige Missen over de maand juli.

**Zondag**                      **2 juli**                      **09.30 h**                      **Hoogmis**

*M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.*  
6 wekdienst Jeanne Meertens.  
Vincent en Anna Smeets-Canisius (o).  
Zef Wolffs v.w. zijn verjaardag.  
Jaardienst Sjang Bogie.  
Jaardienst Hub Bus en overleden ouders (st).

**Donderdag**                      **6 juli**                      **09.30 h**                      **Rozenkrans**  
Harrie Diederens, Margriet en Peter.                      **10.00 h**                      **Eucharistieviering**

**Zondag**                      **9 juli**                      **09.30 h**                      **Hoogmis**

*M.m.v. Schola Cantorum St.Jozef o.l.v. Steven van Kempen*  
Jaardienst Chrit en Annie Mengelers-Canton.  
Mia Habets- Arets.

**Donderdag**                      **13 juli**                      **09.30 h**                      **Rozenkrans**

**Zondag**                      **16 juli**                      **09.30h**                      **Hoogmis**

*M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.*  
Harrie Diederens, Margriet en Peter

**Donderdag**                      **20 juli**                      **09.30 h.**                      **Rozenkrans**

**Zondag**                      **23 juli**                      **09.30 h**                      **Hoogmis**

*M.m.v. Kerkelijk Mannenkoor.*  
Jaardienst Hub en Agnes Bertrand-Smeets (st).

**Donderdag**                      **27 juli**                      **09.30 h**                      **Rozenkrans**

**Zondag**                      **30 juli**                      **09.30 h**                      **Hoogmis**

*M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.*  
Mia Habets- Arets.

## Collecte

De collecte voor de Maag Lever Darm stichting heeft € 478,36 opgebracht  
Alle gevers en collectanten; heel erg bedankt!

## Gezinsbijdrage 2017

Binnenkort ontvangt u een brief met een verzoek om (weer) mee te doen en uw bijdrage te storten b.v. door gebruik te maken van de bijgesloten acceptgiro.  
Wij kunnen uw betrokkenheid niet missen, als u uw kerk niet wilt missen!

## Terugblik op de sacramentsprocessie

Pastoor Houben zei het al : Het is geen uitdaging maar een uitnodiging om uiting te geven aan onze geloofsbeleving

Hoe mooi is het dan dat:

- Gemengd Koor Crescendo, Schola Cantorum St. Jozef, Schutterij St. Michaël, Fanfare St. Cecilia en leden van RKKVVD nog niet eens een uitnodiging nodig hebben, omdat ze het als een vanzelfsprekendheid beschouwen om de Dankmis en of sacramentsprocessie op te luisteren of hierin de hemel mee dragen of het Allerheiligste escorteren

- bij de kerkingang weer een fantastisch mooi bloemenkunstwerk spontaan was neergelegd door kunstenaar Paul Smeets geassisteerd door Annelies Tummers en Theo Weijers. De creatie, zowel letterlijk als figuurlijk van groot formaat, symboliseerde de weg (kaartspel), de waarheid (tekst / teken) en het leven (opkomende zon en het water) uitgebeeld met honderden kleurende bloemen .

-buurten en families overtuigende straat-, raamversieringen aanbrengen

- de communicanten samen in die ene kerkbank zitten tijdens de Dankmis geflankeerd door hun begeleiders en leerkrachten juffrouw Maud Canisius en meester Hub van Houthem en dat ze hierna samen met hun ouders deel uitmaakten van de sacramentsprocessie en heel enthousiast hun liedje zongen bij de wegkapel aan de Kluisstraat

- wethouder van der Broek aanwezig was, ondanks de haast vergeten uitnodiging hiertoe

- dhr.Hub Tummers en mw. Alice Breukers de 'vaste' inrichters van de rustaltaren in deze route, ook nu weer bereid waren om mee te doen.

Om verschillende redenen is dit jaar in overleg gekozen voor één rustaltaar

- Harry Diederens zich had voorbereid op 'zijn' 25 ste processie die hij zou gaan begeleiden. Zou, want hij kon toen niet vermoeden dat hij zich kort hiervoor om medische redenen moest afmelden. Beterschap Harry!

- de kosteres, het interieur verzorgingsteam en het vrijwilligersteam 'onderhoud en techniek' voor en na druk in de weer zijn geweest om alles netjes te maken

- ook u deel uitmaakte van; of zich betrokken voelde bij de sacramentsprocessie dit jaar!

Hoe mooi zou het zijn als dit alles een stimulans zou zijn voor onze geloofsbeleving hierna en voor de sacramentsprocessie van volgend jaar.