

RK VVDoenrade

Oud papier inzamelingsactie 3 t/m 5 augustus.

De hieropvolgende inzamelingsactie is op 7 t/m 9 september,

Let op: Zaterdags tot 12.00 uur!.

Schutterij St. Michaël

27 augustus

Bondsfeest te Meerssen.

Vastenactie 2017

Parochies van de dekenaten Schinnen en Sittard, w.o. ook onze parochie, hebben dit jaar meegedaan aan het Eigen Goede Doelen project van de landelijke Vastenactie.

Gekozen werd voor een project van de Stichting 'Geef kinderen van Mpongwe een Toekomst'.

Dit jaar wordt de opbrengst aangewend voor het aanleggen van de elektriciteit in een grote school voor Landbouw en Techniek die de Stichting bouwt in het district Mpongwe in Zambia.

De totale opbrengst van de Vastenactie is nog niet bekend.

Men heeft er echter alle vertrouwen in dat met de financiële aanvulling door landelijke Vastenactie dit project kan worden gerealiseerd.

De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. De dichtstbijzijnde mogelijkheid om de elektriciteit aan te sluiten op het zgn. ZESCO-net ligt op 1200 meter.

Nu de mais op de velden is geoogst, kan begonnen worden met het plaatsen van de elektriciteitspalen en het aanbrengen van de elektriciteitsdraden.

Deze activiteit kan gefinancierd worden met het ontvangen voorschot.

In september hoopt de Stichting de hele opbrengst te ontvangen, waarna gestart kan worden met het aanbrengen van alle leidingen in de school (onder- en bovengronds), distributiekasten, transformator, kabels, schakelaars en armaturen.

De voorzitter van de Stichting mw. Ton Korsten-Korenromp (uit Jabeek) wil alle gevers, maar ook hen die zich voor deze specifieke Vastenactie hebben ingezet van harte bedanken!

En als u een glimp op wilt vangen van de eerste officiële certificaten uitreiking in de school in mei jl. kijk dan op

<https://www.facebook.com/ton.korstenkorenromp.3>

Nu nog moesten ze daar een dure generator voor inzetten; volgend jaar is dat niet meer nodig!

We wensen de Stichting alle succes bij hun visie, missie en droom!



Doonder Bericht

Jrg 52

Augustus 2017

Nr 8.

Pastoor (l.mr.houben@gmail.com)

046 4421233

Inloop sacristie 1ste donderdag vd maand

0.30-12.00 h

Kosteres Fieny Jagers

046 4424986

Kerkbestuur secretariaat

06 13954122

Betalingen NL77RABO0111700086

Bestellen H.Mis bij de kosteres na de dienst of Dudenrode 1

Uw kopij tot 20 -8 op Dudenrode 1 of jagers.m@ziggo.nl

Komkommer of pruimentijd?

De vakantieperiode de tijd ervoor en de tijd erna zijn zenuwslopende weken voor de media die draaien op actueel nieuws. In vaktermen heet deze periode 'komkommertijd'. Er is eigenlijk nauwelijks nieuws wanneer er niet schokkends gebeurt. Hoe vul je dan je krant of het journaal.

Niemand zit immers te wacht op niemanddalletjes.

Het Limburgs Dagbladen en De Limburger weten daar wel raad mee.

Ze focussen zich gewoon op de Kerk! Een persoonlijk aan de bisschoppen gericht schrijven, natuurlijk weer uitgelekt, wat is nog waterdicht tegenwoordig?

Wordt aangegrepen tot publiciteit: de Katholiek Kerk, altijd in de huidige media, een bron van aanstoot, ergernis en irritatie, wordt weggezet

als patiëntonvriendelijk. Er mogen immers, volgens de o zo populaire paus Franciscus geen glutenvrije hosties meer gebruikt worden!

Nou, dat was altijd al zo, niks nieuws onder de zon, en mijn ruimte is te

kort omdat in detail uit leggen waarom. Maar geloof me er zit een reden achter

en die reden is Christus zelf die brood in zijn Lichaam transformeerde tijdens het laatste Avondmaal. En glutenvrij brood is nu eenmaal geen brood meer.

De Limburger kopte dat de Kerk katholieken met Coeliaki, een glutenallergie uitsluit van de Communie.

Niets is minder waar! Zij kunnen de Communie ontvangen onder de gedaante van wijn, het Bloed van Christus, geen probleem en dat is al decennia zo.

Maar dat is geen nieuws...

In Nederland is alles goed geregeld, brood en wijn voor de Eucharistie

hebben certificaten Maar de Kerk, onze Kerk is een wereldkerk, die verder reikt dan Nederland, dat echt niet 'the center of the universe' is.

Ook wij hebben glutenvrije hosties die voor een groot aantal Coeliaki patiënten acceptabel zijn. Glutenvrij, kennen wij niet. Voor hen voor wie

het beperkte aantal gluten in de glutenvrije hosties nog teveel is, leveren wij een andere mogelijkheid om de Communie te ontvangen, via de wijn.

Wij sluiten niemand uit! Maar dat is geen nieuws en niet de moeite waard om te publiceren. Het is immers komkommertijd. En als krant moet je toch wat.

Media zouden ons dienen te informeren over de feiten, mogelijkheden en onmogelijkheden, maar dat doen ze wat de Kerk betreft helaas niet.

(z.o.z. voor vervolg)

En hoe graag happen en genieten velen tegenwoordig van dat negatieve nieuws over de Kerk? ‘

Zie je wel’, ‘Ik schrijf me uit’, ‘Wat een belachelijke club met alleen maar achterhaalde regeltjes’.

Jammer dat er nog maar zo weinig diepgang is in onze huidige samenleving en dat mensen niet verder kijken dan de neus op de krant...

Pastoor L.M.R. Houben.

Heilige Missen over de maand augustus.

Donderdag **3 augustus** **09.30 h** **Rozenkrans**
Harrie Diederer, Margriet en Peter. **10.00 h** **Eucharistieviering**

Zondag **6 augustus** **09.30 h** **Hoogmis**
M.m.v. Kerkelijk Zangkoor.
Vincent en Anna Smeets-Canisius.
Ouders Quix-Tummers (st).
Ouders Jeurissen-Smeets.
Harrie en Mia Jeurissen (o).
Mia Habets- Arets.

Zondag **13 augustus** **09.30h** **Hoogmis**
M.m.v. Kerkelijk Zangkoor.
Harrie Diederer, Margriet en Peter

Zaterdag **19 augustus** **14.00 h** **Huwelijkmis**
Bruidspaar Rick Geilkens en René van Loo en tevens doop van Fauve Geilkens, hun dochter.

Zondag **20 augustus** **09.30 h** **Hoogmis**
M.m.v. Kerkelijk Dameskoor.
Nic Bonné en dochter Liselotte.
Ouders Bex-Siebertz, Zef en Hanny.

Zondag **27 augustus** **09.30 h** **Hoogmis**
M.m.v. Kerkelijk Zangkoor.
Jeanne Meertens (o).
Mia Habets- Arets.

Gedoopt

Op 1 juli ontving Benthe Jacobs het H. Doopsel.

Overleden

18 juli Jacques Diederer 82 jaar.

Moge hij nu en voor eeuwig rusten in de liefde en vrede van God.

Bedevaart SITTARD-KEVELAER op maandag 11 september

De meest Nederlandse bedevaartplaats van Duitsland viert feest.

Het is dit jaar 375 jaar geleden dat de marskramer Hendrik Busman op weg van Geldern naar Kleef een stem hoorde, die hem de opdracht gaf om een kapelletje te bouwen. Niet lang daarna werden er onverklaarbare genezingen gemeld. Dat was het begin van Kevelaer als bedevaartplaats. De regio hoorde indertijd tot het bisdom Roermond.

Daen arom werd op last van de toenmalige vicaris-generaal van Roermond in Venlo een synode gehouden om de gebeurtenissen in Kevelaer te onderzoeken. Ze werden als authentiek beoordeeld. Vanaf dat moment mocht het stadje zich officieel als bedevaartsoord presenteren.

Direct kwamen er ook vanuit onze regio bedevaarten op gang. Sommige van die bedevaarten bestaan nog steeds, zoals de bedevaart die de Broederschap Sittard-Kevelaer al sinds 1669 organiseert.

Ieder jaar trekt deze Broederschap met velen vanuit Sittard en wijde omgeving ter bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart op maandag 11 september. Gaat u ook mee?

Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen – waaronder Doenrade – waarna alle bussen zich verzamelen bij 'Op de Vos' in Nieuwstadt. Vandaar is om 8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is als volgt:

10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.

10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel.

15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel.

17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong.

Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer terug naar de bussen voor de terugreis naar huis.

Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants.

U kunt zich tot dinsdag 29 augustus aanmelden en een buskaart kopen bij: mevr. F. Jagers-Bruls, Dudenrode 1, 6439 BL Doenrade, 046-4424986. Een buskaart kost € 18,- per persoon.

Wenst u meer informatie? Bel dan met dhr.Frans Tummers: 046 4520590.